

# Imposons la régularisation par la lutte !



La crise du Covid-19 a exacerbé les inégalités et les injustices sociales. Les personnes sans-papiers sont parmi les plus précaires en Belgique et cette situation s'est aggravée depuis plus d'un an. On estime qu'ils/elles sont près de 150.000 dans tout le pays.

Concrètement comment se traduit ce refus belge de leur donner des papiers ? Cela signifie que la Belgique refuse des droits à une partie de ses habitant.e.s :

→ Les personnes sans-papiers n'ont pas le droit de travailler légalement. Elles travaillent généralement au noir et sont exploité.e.s par des patrons peu scrupuleux qui ne payent pas de cotisations sociales. Il y a donc très peu de possibilités d'améliorer leurs conditions de travail ou de faire grève pour contester leur exploitation car si elles perdent leur travail, elles n'ont pas droit au chômage.

→ Si elles sont confrontées à un souci judiciaire, elles n'ont quasiment pas le droit de porter plainte car le risque d'une arrestation est grand.

→ L'accès aux soins n'est pas remboursé. Seule l'aide médicale urgente est gratuite à condition de disposer d'une adresse et d'être couvert.e par un CPAS.

→ Tout déplacement ou sortie dans un lieu public est risquée car des rafles policières sont organisées régulièrement dans les transports en communs par la police afin d'y chasser les personnes sans-papiers.

Le gouvernement fédéral a démontré toute sa détermination poursuivre la politique menée par Theo Francken lorsqu'il était secrétaire d'État à l'asile et à la migration.

Alors que des sans-papiers avaient entamé une grève de la faim en mai, suivie d'une grève de la soif en juillet, le gouvernement (PS, Ecolo, Vooruit et Groen inclus) est resté sourd aux revendications des sans-papiers pour une régularisation. Tandis qu'un risque de plusieurs décès étaient imminents, un « accord » a finalement été trouvé pour l'arrêt de la grève. En réalité ce fut une nouvelle giflette car cet accord ne contenait que de vagues promesses (dont certaines ne sont déjà plus tenues).

C'est pourquoi il est urgent de construire un large front unitaire et démocratique de soutien aux personnes sans-papiers pour la régularisation toutes les personnes sans-papiers immédiatement et sans condition.

C'est possible, à condition de faire le choix d'un monde qui ne fasse pas passer les profits avant nos vies. Prenons l'argent là où il est (chez les riches), partageons notre temps de travail pour travailler moins (sans perte de salaire) et en donner à tout le monde (embauches compensatoires), ...

## Un autre monde est possible mais il faudra lutter pour l'imposer !

La Gauche anticapitaliste reste mobilisée aux côtés des personnes sans-papiers pour :

- La **suppression des centres fermés** qui ne sont rien d'autre que des prisons pour des personnes qui n'ont commis aucun crime !
- La **gratuité à 100%** de tous les **soins** pour tou.te.s !
- **Justice pour Mawda** et toutes les victimes de violences/abus/homicides de la police !
- La **régularisation** de toutes les personnes sans-papiers sans condition et les mêmes droits pour tou.te.s ! **L'ouverture des frontières**, la liberté de circulation et d'installation pour tou.te.s !

**La Gauche anticapitaliste est une organisation qui lutte pour une alternative écosocialiste, féministe, antiraciste et radicalement démocratique. Si tu souhaites participer à la construction de ce projet, rejoins-nous !**



GAUCHE  
ANTICAPITALISTE

 [gaucheanticapitaliste.org](http://gaucheanticapitaliste.org)

 [gaucheanticapitaliste](https://www.instagram.com/gaucheanticapitaliste)

 [info@gaucheanticapitaliste.org](mailto:info@gaucheanticapitaliste.org)

# Voor algemene en onvoorwaardelijke regularisatie !



De coronacrisis heeft de ongelijkheid en sociale onrechtvaardigheid enkel nog versterkt. De mensen zonder papieren zijn bij de meest bestaansonzekere mensen in België. Deze situatie werd afgelopen periode enkel erger. Momenteel zouden er ongeveer 150.000 mensen zonder papieren zijn in ons land.

Wat betekent de weigering van de Belgische staat om hen verblijfsdocumenten te geven concreet? Het komt er op neer dat België aan een deel van haar inwoners allerlei rechten weigert :

→ Mensen zonder papieren hebben niet het recht om legaal te werken. Ze werken meestal in het zwart en worden door weinig scrupuleuze patroons uitgebuit. Voor hun arbeid worden door de patroons geen sociale bijdragen betaald. De kansen om hun arbeidsomstandigheden te verbeteren, zijn zeer beperkt. Staken om hun uitbuiting aan te klagen, is zogoed als onmogelijk, wanneer ze ontslagen worden, hebben ze geen recht op een werkloosheidsuitkering.

→ Wanneer ze geconfronteerd worden met juridische problemen, hebben ze zogoed als nooit de kans om klacht in te dienen, het risico dat ze worden aangehouden is immers te groot.

→ De toegang tot zorg wordt niet terugbetaald. Enkel dringende medische zorg is gratis, op voorwaarde dat ze over een adres beschikken en gedekt worden door een OCMW.

→ Elke verplaatsing, ook in de publieke ruimte, brengt risico's mee. Er zijn regelmatig politie-acties op het openbaar vervoer om er de mensen zonder papieren weg te houden of op te pakken.

Ook de Vivaldi-regering toont dagelijks dat ze in de continuïteit wil blijven van het beleid van de vorige regering, toen vorm gegeven door Theo Francken als staatssecretaris van asiel en migratie.

In mei gingen honderden mensen zonder papieren tot een hongerstaking over, in juli gingen een aantal van hen ook in dorststaking. De regering (met inbegrip van Groen, Ecolo, Vooruit en PS) bleef echter doof voor hun eis tot regularisatie. Op het moment dat het risico reëel werd dat er mensen zouden overlijden, werd een 'akkoord' bereikt om de hongerstaking te stoppen.

In de realiteit eerder een nieuwe slag in het gezicht van de mensen zonder papieren, omdat dit 'akkoord' enkel vage beloften inhield (waarvan verschillende al verbroken werden ondertussen).

Daarom is het des te dringend om een breed, eengemaakt front op te bouwen ter ondersteuning van de strijd van de mensen zonder papieren voor een onmiddellijke, brede en onvoorwaardelijke regularisatie.

Laat ons kiezen voor een wereld waarin ons aller levens voorrang krijgen op de winsten van enkelen. Laat ons samen gaan voor een wereld met gelijke rechten voor iedereen. Laat ons het geld halen waar het zit (bij de rijken), laat ons de arbeidstijd verminderen om iedereen een degelijke baan te geven (zonder loonverlies en met compenserende aanwervingen).

## Zulke wereld is mogelijk, maar we zullen er zelf voor moeten knokken !

SAP – Antikapitalisten staat zij aan zij met de mensen zonder papieren. Wij komen op voor :

- **Open de grenzen**, vrijheid van verkeer en vestiging voor iedereen !
- **Onmiddellijke sluiting van de gesloten centra**, die niets anders zijn dan gevangenissen voor mensen die geen enkele misdaad hebben begaan !
- **Onvoorwaardelijke regularisatie** van alle mensen zonder papieren. Gelijke rechten voor iedereen !
- **Volledig gratis gezondheidszorg** voor iedereen !
- **Rechvaardigheid voor Mawda** en alle andere slachtoffers van politiegeweld !

**SAP – Antikapitalisten komt op voor een ecosocialistisch, feministisch, antiracistisch en radicaal democratisch alternatief voor het kapitalistisch systeem. Doe mee !**

[info@sap-rood.org](mailto:info@sap-rood.org)

0496 20 76 37

[sap-rood.org](http://sap-rood.org)

V.U. : A. Henry rue du Monténégro 144 à 1190 Bruxelles



SAP  
ANTIKAPITALISTEN